

Even voorstellen....

Op 10 maart stelde ik me voor als nieuwe pastor tijdens de kerkdienst en ik grijp graag de kans om dat nu ook in het kerkblad doen.

Mijn naam is Bert Broers en ik ben 58 jaar oud. Ik ben opgegroeid in de stad Groningen. Ik ben getrouwd met Helma en ik heb twee zoons van 23 en 20 jaar oud, die beiden nog studeren en bij ons thuis wonen.

In een lang verleden heb ik een tijdje in de zorg gewerkt, in verpleeghuizen, maar ook met mensen met een verstandelijke beperking.

Het werken in verzorgingshuizen heb ik tijdens de coronatijd weer opgepakt. Als pastor mochten wij de mensen niet bezoeken en in die tijd kwam er een oproep voor iedereen met ervaring in de zorg om in te vallen. Ik ben dat ook gaan doen en als ik eens tijd over heb, doe ik dat nog wel eens; gewoon, omdat het nodig is, maar ik vind het ook heel leuk om te doen.

In 2022 heb ik als kerkelijk werker gewerkt bij verschillende PKN gemeenten in Groningen en Friesland en sinds september 2023 ook in Overijssel, in jullie buurgemeente Radewijk, wijkgemeente van PG Hardenberg. Ik ben heel blij dat ik nu ook als pastor bij u in de PG Gramsbergen en ik hoop u snel eens te ontmoeten.

Bert Broers